

LUMI nyt

LUMI Radio Aalborg

4/okt.-dec. 2008
26. årgang



Andagt

Uvelkomne gæster

Andagt ved
Niels Grymer



Da jeg første søndag i maj var på vej til konfirmationsgudstjeneste, stod der tre personer uden for kirken og surmulede.

Jeg kender dem godt, selv om jeg ikke vil kalde dem mine venner. De sagde til mig, at de også kendte flere af konfirmanderne og deres familier særdeles godt.

Nu var de sure. De var nemlig ikke inviteret med til én eneste konfirmationsfest. Ind i kirken ville de heller ikke gå. Det med kirken er ikke lige dem.

Hvem de er?

Den ene hedder Bekymring.

Den andens navn er Selvoptagethed.

Og den tredje hedder Kritiseresyge.

Hvis de tre bliver lukket ind, kan de ødelægge selv den bedste fest.

Bekymring snakker kun om alt det, der kan gå galt.

Selvoptagethed er ham, der kun vil høre sig selv snakke.

Og Kritiseresyge går rundt og hvisker gæsterne i øret: Har du set hendes kjole. Den har hun da vist fundet på et løppemarked! Eller: Den steg var da skrækkelig tør.

Ingen af de tre har det godt med at komme ind i en kirke. I kirken hører vi jo om håb. Et håb, der kan få Bekymring til at svinde ind og ligne en uvirkelige skygge. Og se Selvoptagethed! Kommer han ind i kirken, stritter alle hårene på ham, for her får han at vide, at det ikke er ham, der er verdens centrum.

Selv Kritiseresyge bliver tavs inde i kirken. For her bliver det sagt: Se på dem, du har så meget at udsætte på! Kan du ikke se, at hver enkelt af dem er en Guds skabning. Gud har lagt noget af sin egen storhed i hver enkelt af dem.

Hvordan kan vi undgå, at de tre ubudne gæster lister sig ind på os, når vi går fra kirken, og tager med os hjem? Det bedste råd er at invitere tre gode venner med hjem. Tre, som møder os i kirken. De tre hedder Tro, Håb og Kærlighed. Når Tro, Håb og Kærlighed går med, får Bekymring, Selvoptagethed og Kriteresyge ikke en fod indenfor.

Tro, Håb og Kærlighed. Det er netop, hvad konfirmanderne fik med sig på deres konfirmationsdag.

Tro, Håb og Kærlighed har vi fra Jesus, Jesus, som siger: Frygt ikke, tro kun! Jesus, som selv har vist os, hvad meningen med os er: ikke at være centrum for alles beundring, men at tage imod alt som en gave og gavmildt give det videre. Jesus, som gik hen til dem, som andre kritiserede og dømtede ude, og lod dem mærke, at også de var Guds elskede børn.

Når ordet om Jesus får plads mellem os ... når han Ånd lever i os, inspirerer og leder os, får vi bedre ting at tænke på end det, som Bekymring, Selvoptagethed og Kriteresyge hvisker os i øret.

Israel 1948 i perspektiv

Organisationen Ordet og Israel afholdt deres sommerstævne i dagene 4/7-6/7. I anledningen af 60-året for Israels oprettelse var tidligere overrabiner Bent Melchior inviteret til at tale. Emnet var "1948 i perspektiv". I magasinprogrammerne

mandag d. 17. november kl. 9.00

mandag d. 24. november kl. 9.00

mandag d. 1. december kl. 9.00

med genudsendelse de følgende tirsdage kl. 17.00 sendes denne tale.

Taborkorets 70-års jubilæum

Sidst i oktober kan Taborkoret fejre sit 70-års jubilæum. Omtale af jubilæet bringes et andet sted i dette blad. Der sendes 3 programmer om Taborkoret således:

mandag d. 27. oktober kl. 9.00

mandag d. 3. november kl. 9.00

med genudsendelse de følgende tirsdage kl. 17. Endvidere en reportage, der sendes

søndag d. 2. november kl. 20.00

med genudsendelse søndag d. 9. november fra kl. 15.00.

Taborkorets 70 års jubilæum



Taborkoret kan dette efterår fejre 70-års jubilæum. Det markeres med en festgudstjeneste i Vor Frelsers Kirke, lørdag den 25. oktober. Et jubilæumskor bestående af nuværende og tidligere medlemmer vil medvirke under ledelse af en af korets tidligere dirigenter Sune Bendsen.

Det hele begyndte i 1938, hvor der i missionshuset Tabor, var en arbejdsgræn der hed "Arbejdernes Bibelkreds". Mælkehändler Otto Jensen var i mange år korets primus motor. Man øvede først i private hjem og senere i ungdomslokalerne i missionshuset Tabor.

Fra 1943 til 1948 holdt koret pause, og igen var det Otto Jensen, der satte gang i koret. Koret blev medlem af sammenlutningen af Indre Missions og Luthersk Missionsforenings Strengekor. Fra at hedde Arbejdernes Bibelkreds Strengekor, blev det nu til Tabor Strengekor. Og koret ændrede sig nu fra at synge enstemmigt til at synge flerstemmige sange.

Gennem årene har koret haft flere dirigenter, som har gjort et stort stykke arbejde. I 1966 overtog Svend Aage Malmgaard hvervet som dirigent, et hverv han trofast udførte i over 20 år. Efter ham blev hans datter Merethe Malmgaard korets dirigent, hvilket hun fortsat er.

I 1980 blev Tabor solgt til Handelsskolen, og koret flyttede til kirkesalen ved Vor Frelsers Kirke.

I 1981 blev det muligt at tage børn med fra ca. 9 år eller før, hvis de kunne læse. Senere blev børnene til "de unge", og et nyt hold børn kom til. På denne måde kunne hele familien være sammen, og generationerne blev ikke så fremmede for hinanden. Hver gruppe havde sine sange, og nogle var alle fælles om. Med tiden forsvandt de mange musikinstrumenter, så nu hedder koret "Taborkoret". Hver korøvelse indledes med andagt og afsluttes med Fadervor. Igennem flere år har koret med virket ved

"De ni læsninger" i Vor Frelsers Kirke, ligesom man hvert år har en kordag for at værne om det sociale fællesskab. I 1988 kunne koret fejre sit 50 års jubilæum. I den forbindelse indspillede koret sit første kassettebånd, mens det andet kassettebånd blev udgivet i 1996.

Koret består i dag af 14 medlemmer og det er stadig Taborkorets mål at forkynde Guds ord gennem sang og musik.

Koret er i dag tilsluttet Indre Missions Musiksekretariat.

Kilde: Vor Frelsers Kirke

Figueras

En af talerne på Ordet og Israels sommerstævne var Yakim Figueras, der er pastor for en messiansk menighed i Arad. Denne menighed møder, som andre messianske menigheder, stor modstand og har svære vilkår. I programmerne

mandage d. 8. december kl. 9.00
mandag d. 15. december kl. 9.00
mandag d. 22. december kl. 9.00

med gendagsudsendelse de følgende tirsdage kl. 17.00 sendes uddrag af de taler, som Yakim Figueras holdt på stævnet.

Radiomission

I anledning af Lumi Radios 25-års jubilæum sendes 2 programmer

mandag d. 6. oktober kl. 9.00
mandag d. 13. oktober kl. 9.00

med gendagsudsendelse de følgende tirsdage kl. 17.00

PROGRAMOVERSIGT

Radioer med egen antenne:

City 92,2 MHz - Syd 106,5 MHz - Nord 107,4 MHz

Onsdag d. 1. oktober

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Sang- og andagtsprogram (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Over en åben bibel (G)

Torsdag d. 2. oktober

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Før søndagen v. Carsten Iversen
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Med Jesus i hverdagen
v. Johnny Sønderberg-Madsen

Fredag d. 3. oktober

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Før søndagen (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)

Lørdag d. 4. oktober

- 8.00 Thru the Bible in Arabic
- 8.30 Udsendelse på iransk
- 9.00 Over en åben bibel v. Hans Erik Nissen
- 9.30 På vej til himlen! v. Marie Buus
- 15.00 Før gudstjeneste
- 16.00 Kirkens musik
- 17.00 Jesus og mennesker
v. Bent Houmaa Jørgensen
- 17.30 Det klassiske hjørne (G)

Søndag d. 5. oktober

- 9.00 Med Jesus i hverdagen (G)
- 14.00 Søndag i LUMI
- 14.30 Føljeton
- 15.00 Mødereportage fra Indre Mission (G)
- 16.00 Ungdomsradio (G)
- 20.00 Reportage fra LUMI Radios 25 års
jubilæum
- 22.00 Søndagsmusik
- 23.00 Sene Samtaler (G)

Mandag d. 6. oktober

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Radiomission (4/5)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Troen og ordet v. Carsten Iversen

Tirsdag d. 7. oktober

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Troen og ordet (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Radiomission (G)

Onsdag d. 8. oktober

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 På vej til himlen! (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Over en åben bibel (G)

Torsdag d. 9. oktober

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Før søndagen v. Carsten Iversen
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Med Jesus i hverdagen
v. Johnny Sønderberg-Madsen

Fredag d. 10. oktober

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Før søndagen (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)

Lørdag d. 11. oktober

- 8.00 Thru the Bible in Arabic
- 8.30 Udsendelse på iransk
- 9.00 Over en åben bibel v. Hans Erik Nissen
- 9.30 Svend Aage Ryborg fortæller om sit
liv med Gud (1/3) - en genudsendelse
fra 9. september 1996
- 15.00 Før gudstjeneste
- 16.00 Kirkens musik
- 17.00 Det klassiske hjørne
v. Niels Jørgen Lassen
- 17.30 Jesus og mennesker (G)

Søndag d. 12. oktober

- 9.00 Med Jesus i hverdagen (G)
- 14.00 Søndag i LUMI
- 14.30 Føljeton
- 15.00 Reportage fra LUMI Radios 25 års
jubilæum (G)
- 20.00 Gudstjenestetransmission fra Ansgars
Kirke i Aalborg v. Svend Erik Larsen
- 21.30 Ungdomsradio
- 22.00 Søndagsmusik
- 23.00 Sene Samtaler (G)

Mandag d. 13. oktober

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Radiomission (5/5)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Troen og ordet v. Carsten Iversen

Tirsdag d. 14. oktober

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Troen og ordet (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Radiomission (G)

**Antenneforeninger: Tele Danmark 97,3 MHz - Gug/Visse/Dall 98,6 MHz
Stofa 98,6 MHz - Nørre Tranders 102,2 MHz**

Onsdag d. 15. oktober

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Svend Aage Ryborg fortæller om sit liv med Gud (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Over en åben bibel (G)

Torsdag d. 16. oktober

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Før søndagen v. Carsten Iversen
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Med Jesus i hverdagen v. Johnny Søndberg-Madsen

Fredag d. 17. oktober

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Før søndagen (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)

Lørdag d. 18. oktober

- 8.00 Thru the Bible in Arabic
- 8.30 Udsendelse på iransk
- 9.00 Over en åben bibel v. Hans Erik Nissen
- 9.30 Månedsmagasinet
- 15.00 Før gudstjeneste
- 16.00 Kirkens musik
- 17.00 Det klassiske hjørne v. Niels Jørgen Lassen
- 17.30 Jesus og mennesker (G)

Søndag d. 19. oktober

- 9.00 Med Jesus i hverdagen (G)
- 14.00 Søndag i LUMI
- 14.30 Føljeton
- 15.00 Gudstjenestetransmission fra Ansgars Kirke i Aalborg (G)
- 16.30 Ungdomsradio (G)
- 20.00 Mødereportage - Om levende tro v. Johnny Søndberg-Madsen
- 21.00 Ungdomsradio
- 22.00 Søndagsmusik
- 23.00 Sene Samtaler (G)

Mandag d. 20. oktober

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Lumimagasinet
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Troen og ordet v. Carsten Iversen

Tirsdag d. 21. oktober

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Troen og ordet (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Lumimagasinet (G)

Onsdag d. 22. oktober

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Månedsmagasinet (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Over en åben bibel (G)

Torsdag d. 23. oktober

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Før søndagen v. Carsten Iversen
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Med Jesus i hverdagen v. Johnny Søndberg-Madsen

Fredag d. 24. oktober

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Før søndagen (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)

Lørdag d. 25. oktober

- 8.00 Thru the Bible in Arabic
- 8.30 Udsendelse på iransk
- 9.00 Over en åben bibel v. Hans Erik Nissen
- 9.30 Sang- og andagtsprogram v. Hans Henrik Junker
- 15.00 Før gudstjeneste
- 16.00 Kirkens musik
- 17.00 Jesus og mennesker v. Bent Houmaa Jørgensen
- 17.30 Det klassiske hjørne (G)

Søndag d. 26. oktober

- 9.00 Med Jesus i hverdagen (G)
- 14.00 Søndag i LUMI
- 14.30 Føljeton
- 15.00 Mødereportage (G)
- 16.00 Ungdomsradio (G)
- 20.00 Gudstjeneste fra Aalborg Frimenighed
- 21.00 Ungdomsradio
- 22.00 Søndagsmusik
- 23.00 Sene Samtaler (G)

Mandag d. 27. oktober

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Taborkorets 70-års jubilæum (1/2)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Troen og ordet v. Carsten Iversen

Tirsdag d. 28. oktober

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Troen og ordet (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Taborkorets 70-års jubilæum (G)

Radioer med egen antenne:

City 92,2 MHz - Syd 106,5 MHz - Nord 107,4 MHz

Onsdag d. 29. oktober

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Sang- og andagtsprogram (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Over en åben bibel (G)

Torsdag d. 30. oktober

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Før søndagen v. Carsten Iversen
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Med Jesus i hverdagen
v. Johnny Søndberg-Madsen

Fredag d. 31. oktober

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Før søndagen (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)

Lørdag d. 1. november

- 8.00 Thru the Bible in Arabic
- 8.30 Udsendelse på iransk
- 9.00 Over en åben bibel v. Hans Erik Nissen
- 9.30 På Vej til himlen! v. Marie Buus
- 14.00 Dagen i dag
- 15.00 Før gudstjeneste
- 16.00 Kirkens musik
- 17.00 Det klassiske hjørne
v. Niels Jørgen Lassen
- 17.30 Jesus og mennesker (G)

Søndag d. 2. november

- 9.00 Med Jesus i hverdagen (G)
- 14.00 Søndag i LUMI
- 14.30 Føljeton
- 15.00 Gudstjeneste fra Aalborg
Frimenighed (G)
- 16.00 Ungdomsradio (G)
- 20.00 Taborkorets 70 års jubilæum
- 21.00 Ungdomsradio
- 22.00 Søndagsmusik
- 23.00 Sene Samtaler (G)

Mandag d. 3. november

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Taborkorets 70-års jubilæum (2/2)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Troen og ordet v. Carsten Iversen

Tirsdag d. 4. november

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Troen og ordet (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Taborkorets 70-års jubilæum (G)

Onsdag d. 5. november

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 På Vej til himlen! (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Over en åben bibel (G)

Torsdag d. 6. november

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Før søndagen v. Carsten Iversen
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Med Jesus i hverdagen
v. Johnny Søndberg-Madsen

Fredag d. 7. november

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Før søndagen (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)

Lørdag d. 8. november

- 8.00 Thru the Bible in Arabic
- 8.30 Udsendelse på iransk
- 9.00 Over en åben bibel v. Hans Erik Nissen
- 9.30 Svend Aage Ryborg fortæller om sit
liv med Gud (2/3) - en genudsendelse
fra 16. september 1996
- 14.00 Dagen i dag
- 15.00 Før gudstjeneste
- 16.00 Kirkens musik
- 17.00 Det klassiske hjørne
v. Niels Jørgen Lassen
- 17.30 Jesus og mennesker (G)

Søndag d. 9. november

- 9.00 Med Jesus i hverdagen (G)
- 14.00 Søndag i LUMI
- 14.30 Føljeton
- 15.00 Taborkorets 70 års jubilæum (G)
- 16.00 Ungdomsradio (G)
- 20.00 Gudstjenestetransmission fra Ansgars
Kirke i Aalborg v. Anders Jensen
- 21.30 Ungdomsradio
- 22.00 Søndagsmusik
- 23.00 Sene Samtaler (G)

Mandag d. 10. november

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Lumimagasinet
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Troen og ordet v. Carsten Iversen

Tirsdag d. 11. november

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Troen og ordet (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Lumimagasinet (G)

Onsdag d. 12. november

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Svend Aage Ryborg fortæller om sit liv med Gud (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Over en åben bibel (G)

Torsdag d. 13. november

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Før søndagen v. Carsten Iversen
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Med Jesus i hverdagen v. Johnny Søndberg-Madsen

Fredag d. 14. november

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Før søndagen (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)

Lørdag d. 15. november

- 8.00 Thru the Bible in Arabic
- 8.30 Udsendelse på iransk
- 9.00 Over en åben bibel v. Hans Erik Nissen
- 9.30 Månedsmagasinet
- 14.00 Dagen i dag
- 15.00 Før gudstjeneste
- 16.00 Kirkens musik
- 17.00 Jesus og mennesker v. Bent Houmaa Jørgensen
- 17.30 Det klassiske hjørne (G)

Søndag d. 16. november

- 9.00 Med Jesus i hverdagen (G)
- 14.00 Søndag i LUMI
- 14.30 Føljeton
- 15.00 Gudstjenestetransmission fra Ansgars Kirke i Aalborg (G)
- 16.30 Ungdomsradio (G)
- 20.00 Mødereportage - Oprejst med Kristus v. Johnny Søndberg-Madsen
- 21.30 Ungdomsradio
- 22.00 Søndagsmusik
- 23.00 Sene Samtaler (G)

Mandag d. 17. november

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Israel 1948 i perspektiv (1/3)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Troen og ordet v. Carsten Iversen

Tirsdag d. 18. november

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Troen og ordet (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Israel 1948 i perspektiv (G)

Onsdag d. 19. november

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Månedsmagasinet (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Over en åben bibel (G)

Torsdag d. 20. november

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Før søndagen v. Carsten Iversen
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Med Jesus i hverdagen v. Johnny Søndberg-Madsen

Fredag d. 21. november

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Før søndagen (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)

Lørdag d. 22. november

- 8.00 Thru the Bible in Arabic
- 8.30 Udsendelse på iransk
- 9.00 Over en åben bibel v. Hans Erik Nissen
- 9.30 Sang- og andagtsprogram v. Hans Henrik Junker
- 14.00 Dagen i dag
- 15.00 Før gudstjeneste
- 16.00 Kirkens musik
- 17.00 Det klassiske hjørne v. Niels Jørgen Lassen
- 17.30 Jesus og mennesker (G)

Søndag d. 23. november

- 9.00 Med Jesus i hverdagen (G)
- 14.00 Søndag i LUMI
- 14.30 Føljeton
- 15.00 Mødereportage (G)
- 16.30 Ungdomsradio (G)
- 20.00 Mødereportage fra Aalborg Frimenighed
- 21.00 Ungdomsradio
- 22.00 Søndagsmusik
- 23.00 Sene Samtaler (G)

Mandag d. 24. november

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Israel 1948 i perspektiv (2/3)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Troen og ordet v. Carsten Iversen

Tirsdag d. 25. november

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Troen og ordet (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Israel 1948 i perspektiv (G)

Radioer med egen antenne:

City 92,2 MHz - Syd 106,5 MHz - Nord 107,4 MHz

Onsdag d. 26. november

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Sang- og andagtsprogram (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Over en åben bibel (G)

Torsdag d. 27. november

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Før søndagen v. Carsten Iversen
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Med Jesus i hverdagen
v. Johnny Søndberg-Madsen

Fredag d. 28. november

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Før søndagen (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)

Lørdag d. 29. november

- 8.00 Thru the Bible in Arabic
- 8.30 Udsendelse på iransk
- 9.00 Over en åben bibel v. Hans Erik Nissen
- 9.30 Hverdagsglimt - en genudsendelse
fra den 1. april 2005
- 14.00 Dagen i dag
- 15.00 Før gudstjeneste
- 16.00 Kirkens musik
- 17.00 Det klassiske hjørne
v. Niels Jørgen Lassen
- 17.30 Jesus og mennesker (G)

Søndag d. 30. november

- 9.00 Med Jesus i hverdagen (G)
- 14.00 Søndag i LUMI
- 14.30 Føljeton
- 15.00 Mødereportage fra Aalborg
Frimenighed (G)
- 16.00 Ungdomsradio (G)
- 20.00 Mødereportage fra Indre Mission
- 21.00 Ungdomsradio
- 22.00 Søndagsmusik
- 23.00 Sene Samtaler (G)

Mandag d. 1. december

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Israel 1948 i perspektiv (3/3)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Troen og ordet v. Carsten Iversen

Tirsdag d. 2. december

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Troen og ordet (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Israel 1948 i perspektiv (G)

Onsdag d. 3. december

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Hverdagsglimt (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Over en åben bibel (G)

Torsdag d. 4. december

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Før søndagen v. Carsten Iversen
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Med Jesus i hverdagen
v. Johnny Søndberg-Madsen

Fredag d. 5. december

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Før søndagen (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)

Lørdag d. 6. december

- 8.00 Thru the Bible in Arabic
- 8.30 Udsendelse på iransk
- 9.00 Over en åben bibel v. Hans Erik Nissen
- 9.30 På vej til himlen! v. Marie Buus
- 14.00 Dagen i dag
- 15.00 Før gudstjeneste
- 16.00 Kirkens musik
- 17.00 Jesus og mennesker
v. Bent Houmaa Jørgensen
- 17.30 Det klassiske hjørne (G)

Søndag d. 7. december

- 9.00 Med Jesus i hverdagen (G)
- 14.00 Søndag i LUMI
- 14.30 Føljeton
- 15.00 Mødereportage fra Indre Mission (G)
- 16.00 Ungdomsradio (G)
- 20.00 Mødereportage - Efs. brevet kapitel 5
v. Johnny Søndberg-Madsen
- 21.00 Ungdomsradio
- 22.00 Søndagsmusik
- 23.00 Sene Samtaler (G)

Mandag d. 8. december

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Figueras (1)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Troen og ordet v. Carsten Iversen

Tirsdag d. 9. december

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Troen og ordet (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Figueras (G)

Onsdag d. 10. december

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 På vej til himlen! (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Over en åben bibel (G)

Torsdag d. 11. december

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Før søndagen v. Carsten Iversen
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Med Jesus i hverdagen
v. Johnny Søndberg-Madsen

Fredag d. 12. december

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Før søndagen (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)

Lørdag d. 13. december

- 8.00 Thru the Bible in Arabic
- 8.30 Udsendelse på iransk
- 9.00 Over en åben bibel v. Hans Erik Nissen
- 9.30 Svend Aage Ryborg fortæller om sit liv med Gud (3/3) - en genudsendelse fra den 23. september 1996
- 14.00 Dagen i dag
- 15.00 Før gudstjeneste
- 16.00 Kirkens musik
- 17.00 Det klassiske hjørne
v. Niels Jørgen Lassen
- 17.30 Jesus og mennesker (G)

Søndag d. 14. december

- 9.00 Med Jesus i hverdagen (G)
- 14.00 Søndag i LUMI
- 14.30 Føljeton
- 15.00 Mødereportage (G)
- 16.00 Ungdomsradio (G)
- 20.00 Gudstjenestetransmission fra Ansgars Kirke i Aalborg v. Anders Jensen
- 21.30 Ungdomsradio
- 22.00 Søndagsmusik
- 23.00 Sene Samtaler (G)

Mandag d. 15. december

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Figueras (2/3)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Troen og ordet v. Carsten Iversen

Tirsdag d. 16. december

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Troen og ordet (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Figueras (G)

Onsdag d. 17. december

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Svend Aage Ryborg fortæller om sit liv med Gud (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Over en åben bibel (G)

Torsdag d. 18. december

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Før søndagen v. Carsten Iversen
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Med Jesus i hverdagen
v. Johnny Søndberg-Madsen

Fredag d. 19. december

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Før søndagen (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)

Lørdag d. 20. december

- 8.00 Thru the Bible in Arabic
- 8.30 Udsendelse på iransk
- 9.00 Over en åben bibel v. Hans Erik Nissen
- 9.30 Månedsmagasinet
- 14.00 Dagen i dag
- 15.00 Før gudstjeneste
- 16.00 Kirkens musik
- 17.00 Det klassiske hjørne
v. Niels Jørgen Lassen
- 17.30 Jesus og mennesker (G)

Søndag d. 21. december

- 9.00 Med Jesus i hverdagen (G)
- 14.00 Søndag i LUMI
- 14.30 Føljeton
- 15.00 Gudstjenestetransmission fra Ansgars Kirke i Aalborg (G)
- 16.30 Ungdomsradio (G)
- 20.00 Gudstjeneste fra Aalborg Frimenighed
- 21.00 Ungdomsradio
- 22.00 Søndagsmusik
- 23.00 Sene Samtaler (G)

Mandag d. 22. december

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Figueras (3/3)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Troen og ordet v. Carsten Iversen

Tirsdag d. 23. december

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Troen og ordet (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Figueras (G)

Onsdag d. 24. december

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Månedsmagasinet (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Over en åben bibel (G)

Torsdag d. 25. december

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Før søndagen v. Carsten Iversen
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Med Jesus i hverdagen
v. Johnny Søndberg-Madsen

Fredag d. 26. december

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Før søndagen (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)

Lørdag d. 27. december

- 8.00 Thru the Bible in Arabic
- 8.30 Udsendelse på iransk
- 9.00 Over en åben bibel v. Hans Erik Nissen
- 9.30 Sang- og andagtsprogram
v. Hans Henrik Junker
- 14.00 Dagen i dag
- 15.00 Før gudstjeneste
- 16.00 Kirkens musik
- 17.00 Jesus og mennesker
v. Bent Houmaa Jørgensen
- 17.30 Det klassiske hjørne (G)

Søndag d. 28. december

- 9.00 Med Jesus i hverdagen (G)
- 14.00 Søndag i LUMI
- 14.30 Føljeton
- 15.00 Gudstjeneste fra Aalborg
Frimenighed (G)
- 16.00 Ungdomsradio (G)
- 20.00 Mødereportage fra Indre Mission
- 21.00 Ungdomsradio
- 22.00 Søndagsmusik
- 23.00 Sene Samtaler (G)

Mandag d. 29. december

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Det urokkelige
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Troen og ordet v. Carsten Iversen

Tirsdag d. 30. december

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Troen og ordet (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Det urokkelige (G)

Onsdag d. 31. december

- 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
- 9.00 Sang- og andagtsprogram (G)
- 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
- 17.00 Over en åben bibel (G)

Bibelundervisning og tres hvide plastikstole

Et af Åbne Døres vigtigste arbejdsgræn i Indien er så stærke i Stormen-kurser (SSIS), som udruster og forbereder de kristne på forfølgelse. I 2008 har vi planlagt at afholde 50 af disse SSIS-kurser for 3500 deltagere.

Hvordan virker sådan et kursus, og hvem er det, som deltagere?

En af åbne Døres medarbejder fik en mulighed for at deltage på et SSIS-kursus. Han er for nylig kommet tilbage, og er stadig berørt af det, han har oplevet. Læs hans rapport her.

- Jeg var ikke den eneste udlænding, som var inviteret til at undervise. Oprindeligt skulle kurset have været holdt i den nordlige del af landet. I månedsvis havde mennesker arbejdet hårdt med alle forberedelser. Men lige før kurset skulle afholdes, kom der besked om, at de lokale medier havde opsnappet, hvor og hvornår kurset skulle holdes. De ønskede at komme med et kamerateam og filme det hele. Det var

indlysende, at deres hensigter ikke var gode. To måneder tidligere var et andet kusus kommet i mediernes og offentlighedens søgelys, hvorefter man, for at sikre både deltagere og undervisere, måtte flytte hele kurset til et helt anden beliggenhed.

Afsides

Det nye sted blev valgt med megen omhu. Konferencetretet lå langt udenfor byen, og vejen derud var i meget dårlig forfatning. Bilen havde mørke vinduer, så folk i landsbyen ikke skulle se os. Vi holdt os ude af syne ved en kontrolpost lige uden for byen. Efter yderligere 20 minutters kørsel kom vi frem til centret.

Det var et lille sted med enkelt lille sal. Tres hvide plastikstole stod opstillet. Stedet, som ikke kunne ses fra vejen, lå gemt bag mange træer og buske, så det var umuligt at spadsere lidt omkring, slappe af og spise udenfor. Da kurset begyndte, sad mændene på venstre side inde i salen og kvinderne på højre. Min indiske kollega Raj (ikke hans virkelige navn) indledte med at præsentere sig selv, vi, som var udlændige, fik alle blomsterkranse rundt om

halsen, som en påskønnelse af vores besøg. Deltagerne skulle også præsentere sig selv. Jeg forstod hurtigt, at de allerfleste af deltagerne, af erfaring, ved, hvad forfølgelse er. De har kun lille eller ingen teologisk uddannelse, men det hindrer dem ikke i at tjene som præster i deres menigheder. De er også meget aktive i evangelisationsarbejdet i de mange landsbyer. Jeg var og er meget imponeret.

Denne uge modtog de undervisning i mange forskellige emner, som for eksempel:

- Forfølgelse i forskellige lande og i deres eget område.
- Hvad siger Bibelen om forfølgelse, og hvordan skal vi forholde os til den?
- Åndelig krigsføring. At kende modstanderen.
- Den kristne familie.
- Helligåndens virke.
- Bibelen.
- Bøn.
- Den sejrende kirke.
- Tilgivelse og nåde.

Mishandlet

Hver dag blev det holdt seks undervisningsforløb. Derudover var der tid til bøn og lovsang, Åbne Døres forskellige undervisningsfilm blev vist, Spørgsmål og interaktive lege for at understrege og repertere undervisningen. Midt under en af samlingerne ringede Raj's mobiltelefon. Det var præsten David. Han var netop blevet overfaldet, slået og truet med døden af 150 hinduer. Han bad om råd og om forbøn. Kursusdeltagerne fornemmede spændingen hos deres kollega og begyndte umiddelbart at bede for ham med stor engagement. Raj fortalte om hindunationalisme og om præster, som bliver truet på livet, men som alligevel bliver på deres poster. Han fortalte også om en præst, der blev dræbt. Hans kone overtog hans tjeneste og sagde: "jeg skal se ham igen i himmlen." Raj understregede vigtigheden af at være forberedt på forfølgelse. - Da bliver vi ikke overraskede, men forbliver fyldte af glæde, fordi det er en ære at blive forfulgt for Jesu navns skyld.

Bibelsmugling

Deltagerne lyttede interesseret til mine historier om bibelsmugling i Østeuropa. Jeg så, hvordan de nød at høre om pastor Lam og om den ældre russiske kvinde, som kyssede sin bibel, sin aller første bibel, efter at have bedt i årevis om at få en.

Emnet tilgivelse viste sig at være et meget aktuelt emne. Kursusdeltagerne havde oplevet megen uretfærdighed. Jeg så ikke frem imod denne del af undervisningen, for hvem er vel jeg til at lære dem om tilgivelse? Jeg har endnu meget at lære om dette selv. Heldigvis kunne jeg dele den iranske enke Takooshs og Corrie

ten Booms vidnesbyrd. I et af afsnittene i undervisningsmaterialet står der: "Ved at tilgive sætter offeret sig selv fra konsekvenserne." Efter samtalerne satte vi tid af til personlig stille bøn. Det var en stund i Herrens nærhed, hvor tilgivelse kom til udtryk i stilhed. Sikken et privilegium at få lov til at være en del af dette!

...

Kilde: Åbne Døre

LUMI nyt nr. 4 2008 26. årgang oktober - december

LUMI RADIO • AALBORG

Postboks 16

9100 Aalborg

Studie: Byplanvej 105 Gug

Telefon: 98 14 75 11

E-mail: lumi@lumiradio.dk

LUMI nyt er et programblad, som

- udgives af LUMI Radio • Aalborg,

- udkommer 4 gange om året

- sendes gratis til alle interesserede

Redaktionsudvalg:

Hans Peter hansen

Jørgen Christian Jørgensen, ansvarshavende

Tryk: Toptryk Gråsten

Medarbejdere:

22 frivillige medarbejdere er tilknyttet radioen og bruger deres fritid til programproduktion, teknik, bestyrelse, bladproduktion, forsendelse m.v.

LUMI Radio er et kristent lokalradioarbejde på evangelisk luthersk grund, som i 1983 blev stiftet af Luthersk Missionsforening i Aalborg med det formål at sende kristne radioudsendelser. LUMI Radio drives ved hjælp af frivillige bidrag fra lytterne og tilskud. Gaver til Radioens drift kan indsendes på giro 2 36 25 97.

Modtager

Porto
5,00

Navn: _____

Adresse: _____

Postnr.: _____ By: _____

Afsender

LUMI Radio

Postboks 16

9100 Aalborg

Postgiro 2.36.25.97

Telefon: 9814 7511

Dybt hælder året i sin gang

Dybt hælder året i sin gang,
snart ødes eng og lund;
farvel med al din lyst og sang,
du korte sommerstund!

Snart sukker vinterstormens røst:
Alt visner og forgår!
Lad visne kun, jeg véd den trøst,
som lige fuldt består.

Lad solen korte af sin vej,
og natten vokse til,
Guds vældes arm forkortes ej,
hans visdom fór ej vild.

Lad gulne hvert et blad på kvist,
lad falme alle strå,
Guds kærlighed, jeg ved for vist,
omskiftes ikke så.

Jeg ved, hvor glæden har sit hjem,
når øde mark står hvid;
hint frydekor fra Betlehem
forstummer ingen tid.

Jeg ved, hvor håbet grønnes da,
når alting falmer her;
min frelsers træ på Golgata
en evig krone bær'.

Lad synke kun, med løvets fald,
hver markens blomst i rad,
min tro på ham bevare skal
sit friske hjerteblad.

Han lover mig en evig vår trods vår,
trods vinterstorm og død;
thi livet frem af graven går,
som kristus gennembrød.

C.J. Boye 1833

Jeg ønsker gratis tilsendt programbladet.

Jeg ønsker at afmelde programbladet.

Navn: _____

Adresse: _____

Postnr. _____ By: _____

Jeg er flyttet fra:

Navn: _____

Adresse: _____

Postnr.: _____ By: _____

Porto
5,50

**LUMI Radio
Postboks 16
9100 Aalborg**